

A06. Gedenkteken



In het bos bij de stellingmolen, even links staat een gedenkteken dat herinnert aan de evacuatie van Arnhem in 1944 (Slag om Arnhem).

Het werd geschonken door ex-evacuees, die hier van september 1944 tot januari 1945 noodgedwongen verbleven.

Het is vervaardigd door Jérôme Symons.

In voornoemde periode waren hier ca. 600 burgers van Arnhem die op Duits bevel hun woningen moesten ontruimen. De achterkant van het ontruimingsgebied was de Schelmseweg. Aan de overkant van de weg lag het museum en daar kon men dus terecht! Onder de vluchtelingen bevond zich kennelijk ook een verzetsman Anton Zwiers, die bij een inval van de Duitse weermacht in het museum gegrepen werd.

Hoogstwaarschijnlijk werd hij tijdens de vlucht neergeschoten op de plaats waar nu het gedenkteken staat. Of de Duitsers binnenvielen met het doel de verzetsman op te sporen, of dat dit bij toeval was, is nooit duidelijk geworden.

Aanbevolen literatuur hierover:

Ad de Jong: "Gesloten wegens bewoning" N.O.M. 2004 te koop in de museumwinkel. B en M. 1983 no. 2 pagina 67 ev.

B. en M. 1984 no. 2 pagina 1 ev.